

SkûtsjeSilenLangwar 2015

Fijn hoor, het zeilseizoen gaat weer beginnen, traditiegetrouw met de aftrap door de Skûtsjes.

Op 12 april, terwijl ik naar Friesland rijdt, waait het flink. De windvaan op de brug van het Tjeukemeer staat strak en vol. Dat kan nog wat worden denk ik bij mezelf.

Een aantal Skûtsje schippers is al een week voor de wedstrijden van 18 en 19 april aangekomen in Langweer en willen graag de kreukels uit de zeilen halen. Dat lukt op deze zondagmiddag erg goed, windkracht 5 / 6 geeft de windmeter aan.

Tegen twee uur klinkt het waarschuwingssignaal, de Skûtsjes die zouden moeten starten zijn echter nog een heel eind uit het startgebied verwijderd. Bij de één worden de zeilen gestreken en een ander koerst richting de haven van Langweer. Bij het voorbereidingssein geen verbetering en uiteindelijk starten we de wedstrijd zonder dat er Skûtsjes in de buurt zijn!

De schippers hebben besloten de wal op te zoeken, het waait 5½ á 6 Beaufort.

Gelukkig is de wind in het echte Skûtsje Silen Langwar weekend van 18 en 19 april een stuk beter zeilbaar, al hoewel nu is de wind bijna te weinig om er nog op te kunnen zeilen.

De voorspellingen zijn windkracht 2/3 op zaterdag en windkracht 2 op zondag.

Na enig uitstel besluiten we dan zaterdagmorgen toch maar te starten, meer wind zit er denkkelijk toch niet in. Als de Skûtsjes op weg gaan naar de bovenboei en in het verdere verloop van de wedstrijd neemt de wind gelukkig wat meer toe, af en toe windkracht 3.

Het wordt een mooie wedstrijd die in de A-poule door Jeroen de Vos met de Eelkje II wordt gewonnen. In de B-poule komt Jaap Hofstee met It Swarte Wief als eerste over de finish.

Tussen de middag eten we op het ruime –ter beschikking gestelde- startschip en tegen twee uur starten we de A-poule en aansluitend de B-poule voor de 2^e wedstrijd.

De winnaars hiervan zijn respectievelijk Tony Brundel met de Lytsje Lies en Froukje Osinga-Meijer met de Jonge Jasper

Op zondagmorgen, als de wind het grotendeels laat afweten gebeurt er iets speciaals. Koos van Drunen met de Hoop doet Leven komt als eerste over de startlijn. Dat is wel een applaus waard en volgens mij zijn er meer die dat waarnemen omdat er inderdaad uit het startgebied van de Hoop doet Leven een applaus/gejoel op het startschip wordt waargenomen. Als iedereen uit het startgebied is verdwenen zien we als laatste nog de Hoop doet Leven vertrekken! De eersten zullen de laatste zijn is zo wel een treffende spreuk. Als winnaar van de kleine finale noteren we Wietze Bandstra met de Singelier

Omdat er tussen de middag wat meer tijd is, gaan we met z'n allen naar de wal om te eten en de sfeer even te proeven in Langweer. Het is een prachtig weekend, zo in april en gezellig toeven in de hoofdstraat.

Om twee uur starten we de grote finale die weer verrassend verloopt. Bij het pin-end waait de wind compleet anders als bij het startschip. De twee skûtsjes die bij het startschip vertrekken kunnen aan de wind richting de bovenboei varen terwijl de Skûtsjes bij het pin-end wel een 40 graden ruimere koers moeten aanhouden. Dit verschijnsel komt door de weinige en draaiende wind tijdens de wedstrijd nog een paar keer voor. Als je geluk hebt (of er verstand van hebt) zit je in het juiste gebied en kun je daar prima van profiteren. Van de 20 Skûtsjes komen er – vanwege de minimale wind- maar 7 binnen de reglementaire finishtijd van 20 minuten over de finish. Winnaar in de grote finale wordt Arend Wisse de Boer met de Drie Gebroeders.

Na het verwerken van de punten kunnen we om vijf uur beginnen met de prijsuitreiking.

Sieb Bandstra maakt er weer een prachtig, spannend en enerverend verhaal van, net alsof je een prachtig boek zit te lezen en de beelden vanzelf weer in je hoofd verschijnen.

Zo moet je alvast wel weer zin krijgen om volgend jaar weer mee te doen.

Met dank aan alle betrokkenen en vrijwilligers voor dit prachtig geslaagde weekend..

Jan Spijkerman namens de KWVL vanaf het startschip